



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ *τον 14ο αιώνα*

● **Της Αντωνίας Κακαβελάκη**
Διδάκτορος Φιλοσοφίας



ον 14ο αιώνα ξέσπασε η «ησυχαστική έριδα», η οποία συγκλόνισε τη Βυζαντινή κοινωνία της εποχής. Οι μελέτες που έχουν γραφτεί σχετικά με το θέμα αυτό είναι πολυάριθμες. Εμείς, στη μελέτη μας αυτή, καταπανόμαστε με μία από τις πτυχές αυτής της διαμάχης που δεν έχει τύχει ιδιαίτερα μεγάλης έρευνας. Θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε τον προάγγελο αυτής της διαμάχης, όχι βέβαια όσον αφορά στο δογματικό της ζήτημα περί της διακρίσεως μεταξύ ουσίας και ενεργειών του Θεού, που είχε υπέρμαχο τον Γρηγόριο Παλαμά, αλλά όσον αφορά τη γενικότερη διαμάχη που υπήρξε την εποχή εκείνη, σχετικά με την έννοια της «θεωρίας» και τον τρόπο

επίτευξης αυτής από τον πιστό. Η διαμάχη αυτή διαδραματίστηκε μεταξύ αφενός ορισμένων διανοούμενων που καταπάνονταν με τη «θύραθεν παιδεία» και αφετέρου ορισμένων εκκλησιαστικών «πνευματικών» συγγραφέων.

Η έννοια της θεωρίας ήταν κεντρική τόσο στην νεοπλατωνική παράδοση, όσο και στην Ορθόδοξη Χριστιανική. Και στις δύο παραδόσεις ο όρος αυτός υποδήλωνε την πνευματική άνοδο του ανθρώπου προς τον Θεό.

Σύμφωνα με τους νεοπλατωνικούς φιλόσοφους, ο Νοος, το θείο μέρος του ανθρώπου, προσεγγίζει το Ένα (δηλαδή το Θεό) μέσω της φιλοσοφίας, δηλαδή μέσω των γνωστικών του δυνάμεων.

Στο στάδιο όμως της θεωρίας του Ενός, ο άνθρωπος αφικνείται μέσω της πρόδου των αρετών, και συγκεκριμένα αφότου φτάσει στο στάδιο της απάθειας, κατά την άνοδό του στην κλίμακα των αρετών.¹

Στην περίπτωση του Χριστιανικού δόγματος, η έννοια της φυσικής θεωρίας συνιστούσε μία θρησκευτική αντίληψη του κόσμου, η οποία δεν είχε επιστημονικό σκοπό αλλά ηθικό. Επρόκειτο δηλαδή για έναν τρόπο αντίληψης του κόσμου που ήταν επακόλουθο του βιώματος της Θείας Χάριτος. Η δε θεωρία ή θέα του Θεού αποτελούσε το ύψιστο βίωμα του μοναχού, το στάδιο όπου ο πιστός εισέρχεται κατά τρόπο αποφατικό στην κατάσταση ανόδου της ψυχής του προς τον Θεό και στην ένωσή του με αυτόν.² Το στάδιο αυτό είναι γνωστό και ως στάδιο της θεολογίας.

Συγκρίνοντας κείμενα του 14^{ου} αιώνα, προερχόμενα από την «ασκητική» λογοτεχνία, τα οποία αναφέρονται στη θεωρία, στα πλαίσια της πνευματικής τελείωσης του ανθρώπου, και κείμενα Βυζαντινών διανοούμενων, που πραγματεύονται το ίδιο θέμα κατά τρόπο φιλοσοφικό, διαπιστώσαμε ότι εμφανίζεται μία σημαντική απόκλιση μεταξύ τους.

Στην πραγματικότητα, κάποιοι από αυτούς τους διανοούμενους θεωρούσαν την κοσμική σοφία ως αξία ανώτερη της «θρησκευτικής ασκησης» και ως μέσον αναγκαίο για την πνευματική τελείωση του ανθρώπου, δηλαδή την άφιξή του στην κατάσταση της «θεωρίας». Προκειμένου να στηρίξουν αυτή την αντίληψη ανέπτυσσαν τη νεοπλατωνική θεωρία των ιδεών («λόγοι των ὄντων») που περιέχονται μέσα στο Θείο Νοῦ,³ και θεωρούσαν τη θεωρία ως το αποτέλεσμα μίας προσέγγισης του ανθρώπινου νου με τις πραγματικότητες του νοητού κόσμου. Αυτή η προσέγγιση μπορούσε να επιτευχθεί, κατ' αυτούς, μέσω των επιστημών.

Αντιθέτως, οι εκκλησιαστικοί «πνευματικοί» συγγραφείς, παρότι χρησιμοποιούν παρόμοιους δρους και παρόμοια θεωρητικά σχήματα με τους

διανοούμενους, τα μεταχειρίζονται, ασφαλώς, χωρίς την παραμικρή αναφορά στη φιλοσοφία.

Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι οι ηθικές θεωρίες της αρχαιότητας, οι σχετικές με τη «θεωρία» και τη «θεωρητική ζωή», χρησιμοποιήθηκαν από τους Βυζαντινούς διανοούμενους ως συγκριτική λογοτεχνία μαζί με τη χριστιανική πνευματική λογοτεχνία. Εξ άλλου, οι διανοούμενοι είχαν πολύ εύκολα πρόσβαση στα ηθικά γραπτά των αρχαίων φιλοσόφων, χάρις στην παράδοση των ιερων-κοσμικών ανθολογίων,⁴ τα οποία, μαζί με τα πνευματικά μοναστικά, συγκροτούσαν τις δύο κύριες κατηγορίες αυτού του τύπου λογοτεχνικής παραγωγής. Από το τέλος του 5^{ου} αιώνος, και κυρίως το 10^ο και τον 11^ο αιώνα, οι αντιγραφείς έδειξαν κάποια προτίμηση σε αυτού του τύπου τα ανθολόγια (δηλαδή τα ιερο-κοσμικά), γεγονός το οποίο οφείλετο στην αναγέννηση της «θύραθεν παιδείας» την εποχή εκείνη. Το πρότυπο αυτών των ανθολογίων ήταν η κοσμική γνωμική λογοτεχνία, της οπίας το πιο γνωστό και διαδεδομένο στο Βυζάντιο έργο ήταν το ανθολόγιο του Ιωάννη Στοβαίου, το οποίο συνετέθη τον 5^ο αιώνα μ. Χ. και περιλάμβανε ένα μεγάλο αριθμό αρχαίων φιλοσοφικών ηθικών διδαγμάτων από τον Όμηρο έως και τους νεοπλατωνικούς φιλόσοφους. Στα κείμενα των διανοούμενων που θα μελετήσουμε, και τα οποία αναφέρονται στη «θεωρία» και στην ανωτερότητα της «θεωρητικής ζωής», παρατηρούμε μία υπεροχή των αρχαίων φιλοσόφων, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα διδάγματα αυτών μελετήθηκαν με στόχο την ενσωμάτωσή τους στα πλαίσια της χριστιανικής σκέψης.

Για να καταστήσουμε σαφή τη διαφορά στάσεως των Βυζαντινών, ως προς την πνευματική τελείωση του ανθρώπου και τον ρόλο που η κοσμική σοφία είχε κατ' αυτούς σε αυτή την προοπτική, θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις θεωρίες δύο εκκλησιαστικών «πνευματικών» συγγραφέων, καθώς και δύο διανοούμενων που ασχολήθηκαν με τη «θύραθεν παιδεία»,⁵ και θα καταδείξουμε τη

¹ W. Eborowicz, *La contemplation selon Plotin*, Torino 1958.

² J. Lemaitre, 'La contemplation chez les Grecs et autres Orientaux Chrétiens', *Dictionnaire de Spiritualité*, τόμος ΙΙ2, στ. 1769-1787.

³ Α. Μπενάκη, 'Τό πρόβλημα τῶν γενικῶν ἐννοιῶν καὶ ὁ ἐννοιολογικός ρεαλισμός τῶν Βυζαντινῶν', *Φιλοσοφία* 8-9, 1978-9, σελ. 311-340.

⁴ Τα εν λόγῳ ανθολόγια συνιστούν συρραφές αποσπασμάτων της Βίβλου, των Πατέρων της Εκκλησίας, και ταυτόχρονα κοσμικών συγγραφέων. Στόχος τους είναι να δώσουν μία σαφή εικόνα ενός ή διαφόρων θεμάτων εξ απόψεως τόσο χριστιανικός όσο και θύραθεν σοφίας. *Dictionnaire*

de Spiritualité, τόμος 5, στ. 494 κ.εξ. και P. Odorico, 'La cultura della Συλλογή', *Byzantinische Zeitschrift* 83, 1990, σελ. 1-21.

⁵ Ο Σ. Ι. Κουρούσης στο βιβλίο του *Το επιστολάριον Γεωργίου Λακαπινοῦ -Ανδρονίκου Ζαρίδου (1299-1315ca)* και ο ιατρός Ακτονάριος Ιωάννης Ζαχαρίας (1275ca-1328ca), σελ. 196-218, παραθέτει μεγάλο αριθμό αποσπασμάτων λόγιων βυζαντινών και Πατερικών κειμένων που αναφέρονται στην έννοια της θεωρίας. Το βιβλίο αυτό μας βοήθησε να εντοπίσουμε τα περισσότερα κείμενα των συγγραφέων που στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε.



διάσταση απόψεων που απορρέει από τα κείμενα αυτά. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις σχετικές με την έννοια της «θεωρίας» απόψεις του Γρηγόριου Παλαμά και του Βαρλαάμ, όπου και θα καταστεί ακόμα πιο εμφανής η αιτία της διαμάχης των δύο ρευμάτων σκέψης.

Ο Γρηγόριος ο Σιναϊτης (1211ca.-1346) αναφέρει σχετικά με την πνευματική πρόδοτο του ανθρώπου ότι, μέσω της απονέκρωσης των παθών του, ο πιστός εισέρχεται σε μία κατάσταση όπου, «μέσω του Αγίου Πνεύματος, οι αισθήσεις του και οι ψυχικές του δυνάμεις ενοποιούνται και καθίστανται αμιγείς. Οπότε τα θεία και τα ανθρώπινα πράγματα γνωρίζουν, κατά τρόπο άμεσο και ουσιωδώς, και τους λόγους τους, και ευκρινώς «θεωρούν» και διακρίνουν, κατά το δυνατόν, καθαρά την Αγία Τριάδα που είναι η μία και των πάντων αιτία».⁶

Ο πατριάρχης Κάλλιστος (†1363), μαθητής του Γρηγόριου του Σιναϊτη, παρουσιάζει τη διδασκα-

λία του δασκάλου του υπό τη μορφή ενός διαλόγου μεταξύ εκείνου και του Γρηγόριου του Σιναϊτη.⁷ Σε αυτό το κείμενο η διδασκαλία του Γρηγόριου, η σχετική με την οδό της πνευματικής τελείωσης του πιστού, παρουσιάζεται με τον εξής τρόπο: Όταν ο νους λάβει την έλλαμψη από τη χάρη του Χριστού, φτάνει στην κατάσταση της θεωρίας, όπου, σύμφωνα με το βαθμό της χάριτος που έχει δεχθεί, βλέπει την πραγματική φύση των όντων, τις αναλογίες τους και την τάξη τους. Ο νους, που έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση, βλέπει τα όντα με έναν άλλο τρόπο από εκείνους που καταπίανονται με τη μάταιη σοφία των Ελλήνων. Εκείνοι, μέσω των συλλογισμών τους, δεν μπορούν να αντιληφθούν παρά τη σκιά της φύσης. Όμως η ψυχή, που δέχθηκε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ανέρχεται και προσεγγίζει τα θεία πράγματα. Οι φυσικές της σκέψεις παύουν και φθάνει σε μία ανείπωτη ομορφιά όπου συνομιλεί με το Θεό.⁸

⁶ Γρηγόριος Σιναϊτης, *Κεφάλαια δι' ἀκροστιχίδος πάνυ ὀφέλιμα*, Patrologia Graeca 150, στ. 1272: «Ηνικα δὲ εἰς ἐν συναφθῶσι διὰ τοῦ Πνεύματος ἐνοεῖτες γενόμεναι, τηνικαῦτα τὰ θεία καὶ τὰ ἀνθρώπινα ἀμέσως καὶ οὐσιωδῶς ὡς ἔχουσι φύσεως γινώσκουσι καὶ τὸν λόγους αὐτῶν τρανῶς θεωροῦσι, καὶ τὴν μίαν αἰτίαν τῶν ὅλων Τριάδα, ὡς δυνατὸν καθαρῶς ἐποπτεύουσι».

⁷ Ο Γρηγόριος Κάλλιστος παρέθεσε αυτό τον διάλογο στο βιβλίο που έγραψε για τη ζωή και το έργο του δασκάλου του. Βλέπε *Bios καὶ πολιτεία τοῦ ἐν ἀγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Σιναϊτοῦ*, εκδ. I. Pomjalojskij, Sanktpeterburg 1894.

⁸ Γρηγόριος Κάλλιστος όπ.π., σελ 13-14: «Όταν δὲ τοῦτο

Χριστοῦ χάριτι ἀπὸ τῆς πνευματικῆς ἐλλάμψεως περιγένηται, ὁ νοῦς καταφωτίζόμενος εἰς τὴν θεωρίαν λαμπτρῶς ἔχαπλούται καὶ ὑψηλότερος ἐαυτοῦ γεγονὼς κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἐπιχορηγηθείσης αὐτῷ χάριτος τρανότερον τε καὶ καθαρότερον βλέπει τὰς φύσεις τῶν όντων, καθώς ἔχουσιν ἀναλογίας καὶ τάξεως καὶ οὐχ ὡς οἱ περὶ τὴν ματαίαν καὶ τὴν ἔξω σοφίαν ἐσχολακότες ἀπὸ κοιλίας φθεγγόμενοι καὶ ψευδεῖς τὰς προτάσεις ποιούμενοι, ἵνα τῷ κοινῷ τρέπωσι, καταφλυαροῦσι καὶ ἀπατᾶσι τῇ σκιᾷ μόνῃ προστρέχοντες καὶ οὐ τῇ οὐσιωδῇ ἐνεργείᾳ τῆς φύσεως κατὰ τὸ εἰκός σπεύδοντες ἐξακολουθεῖν... Άλλα γάρ ἔπειτα κατὰ μικρὸν διὰ τὸ πλῆθος τῶν θεωριῶν ἢ τὸν ἀρραβώνα τοῦ Πνεύματος δεξαμένη ψυχὴ ἀνάγεται πρὸς τὰ ἄνω τε καὶ θειότερα, ἐν

Στα κείμενα δε των διανοούμενων εμφανίζεται το δόγμα το σχετικό με τη «θεωρία» υπό μία εκδοχή διαφορετική, περισσότερο πιστή στη νεοπλατωνική σκέψη:

Ο Ιωσήφ ο Φιλόσοφος (1260ca.-1330), ο οποίος ήταν μοναχός, σύγχρονος του Γρηγόριου του Σιναϊτη και διανοούμενος, δίδασκε ότι η ασκητική ζωή είναι ο μόνος δρόμος για να φτάσει κανείς στο αληθές αγαθό και την ταύτιζε με τη «θεωρητική ζωή».⁹ Ακολουθώντας τη διδασκαλία του Αριστοτέλη, θέτει τον θεωρητικό και απαθή βίο πάνω από τον πρακτικό και πολιτικό¹⁰ (τρόποι βίου που αποτελούσαν για τον Σταγειρίτη μοντέλα της ανθρώπινης σοφίας). Καθιστά δε σαφή τη σημασία που ο ίδιος αποδίδει στο «θεωρητικό βίο», σε ένα έμμετρο ποίημα που παρέθεσε ως πρόλογο της «εγκυκλοπαίδειας» που συνέγραψε και έφερε τον τίτλο: «Σύνοψις ἐν Ἐπιτομῇ», καθώς και στην εισαγωγή που παραθέτει σε αυτή. Στα κείμενα αυτά ο Ιωσήφ αναφέρει ότι, για να φτάσει κανείς στη θεωρία, οι επιστήμες χρησιμοποιούνται ως κλίμακες.¹¹ Εσκινάει κανείς από τη Ρητορική και στη συνέχεια περνά στη Λογική, στη Φυσική και στην Ψυχολογία.¹² Αυτές τις επιστήμες τις διαδέχονται οι Μαθηματικές, οι οποίες διευκολύνουν το πέρασμα από τα σωματικά πράγματα στα άυλα

(ιδέα που είχαν στο παρελθόν υποστηρίξει ο Ιάμβλιχος και ο Πρόκλος). Και από εκεί, μέσω της πρακτικής των δογμάτων και της αντίστοιχης με εκείνα μεταστροφής των ηθών, των λόγων και των πράξεων, φθάνει κανείς στις υπέρτατες αρετές, οι οποίες εισάγουν τον άνθρωπο στη «θεωρία του Θεού» και στα μυστήρια της Αγίας Τριάδος.¹³ Σε αυτή την πνευματική κλίμακα, λοιπόν, ο Ιωσήφ, βασιζόμενος σε θεωρίες των αρχαίων φιλοσόφων, εντάσσει επίσης τις κοσμικές επιστήμες ως προκαταρκτικές για την πνευματική τελείωση του ανθρώπου.

Ο Ιωάννης Ζαχαρίας (1275ca.-1328ca.), ο οποίος βρισκόταν σε επαφή με τον Ιωσήφ τον φιλόσοφο και τον θεωρούσε ως πνευματικό του διδάσκαλο, ήταν της ίδιας άποψης με τον Ιωσήφ, αλλά ο ίδιος κατέληξε σε μία θεωρία ακόμα πιο τολμηρή. Σε ένα διάλογό του, ο οποίος φέρει τον τίτλο Ἐρμητός,¹⁴ ο Ζαχαρίας συνδέει την αστρολογία με την πνευματική τελείωση του ανθρώπου. Σύμφωνα με αυτόν, η επιστήμη της αστρολογίας επιτρέπει στον άνθρωπο να κατανοήσει τα φαινόμενα της φύσης, να προβλέψει τις εκβάσεις των μελλοντικών συμβάντων και να τιμήσει τη δημιουργία του Θεού.¹⁵ Δεδομένου δε, ότι η αστρολογία έδωσε στον άνθρωπο τη δύναμη να προβλέπει τα γεγονότα, τον οδηγεί

δευτέρω τιθεμένη τὰ πρότερα... τότε ἡ οὕτω ταῖς ἀληθείαις κεκαθαρμένη ψυχὴ πάντα φόβον ἀποσεισαμένη καὶ πᾶσαν ἀποτιναξαμένη δειλίαν, τῷ ἔρωτι τοῦ νυμφίου Χριστοῦ ἐνωθεῖσα τε καὶ προσκολληθεῖσα τοὺς μὲν φυσικοὺς αὐτῆς λογισμοὺς παυομένους βλέπει καθάπαξ καὶ διτίσω αὐτῆς πίπτοντας κατὰ τὴν τῶν ἀγίων Πατέρων διάταξιν, καὶ εἰς τὸ ἀνίδεον καὶ ἀπόρροπον φθάσασα κάλλος, μόνη μόνῳ τῷ Θεῷ διαλέγεται».

⁹ Βλέπε την εισαγωγή του έργου του Σύνοψις ἐν ἐπιτομῇ εἰς τὰ κατ’ αὐτόν, εκδ. M. Treu, *Der Philosoph Joseph, Byzantinische Zeitschrift* 8, 1899, σελ. 34-35.

¹⁰ Ιωσήφ ο Φιλόσοφος, ὄπ.π., εκδ. M. Treu, σελ. 34.

¹¹ Παραθέτουμε τρίμα του ποιήματος του Ιωσήφ, το οποίο φέρει τον τίτλο *Στίχοι Ιαμβικοὶ περιέχοντες ἐν ἐπιτομῇ τὴν ἄπασαν ὑπόθεσιν καὶ τάξιν καὶ δύναμιν τῶν ἐγκειμένων τῆς τῆς βιβλιού εὐσυνόπτων μαθημάτων*, εκδ. M. Treu, ὄπ.π., σελ. 41: «...ἔξης δὲ τούτων ἡ τετράς μαθημάτων (δηλαδή οι τέσσερεις μαθηματικές επιστήμες) δίκινη κλίμακος ἐν μέσῳ πιστούς κειμένης τῶν φυσικῶν δόμου τε καὶ νοούμενων θαυμασίων ἄγει σε καὶ κατὰ λόγον ἐκ τῶν ὄλικῶν εἰς ἄνηλον οὐσίαν ὥσπου τις ἐφρέγγει τῶν σοφῶν πάλαι ἄνελθε λοιπὸν καὶ ταπεινὰ μὴ φρόνεικτίσματα λιπάνε καὶ λόγους τούτων κάτωλιτὸν νοῦν τὸν οὐράνιον ἔξαρας ἄνω ἡ ζητοῦντα καλῶς τοὺς ψυχοτρόφους λόγους τῆς ψυχοποιοῦ πρακτικῆς τῶν δογμάτων ἐξ ἡς μὲν ἡθῶν καὶ λόγων καὶ πρακτέων χάριν ἀπαντλήσεις ἀφθονοτάτην, τέθριππον εὐρών ἀρετῶν ὑπερτάτων». Και στην εισαγωγή του έργου του, Σύνοψις ἐν ἐπιτομῇ εἰς τὰ κατ’ αὐτόν, εκδ. M. Treu, ὄπ.π., σελ. 35, αναφέρει για τον θεωρητικό άνθρωπο (δηλαδή τον μοναχό): «μό-

νος γὰρ ἐκεῖνος λόγῳ ζῶν ἀσχέτως καὶ θεωρίας ἀκραιφνοῦς ἐπιβαίνων γεφύραις χρώμενός ἐστιν ὅτε καὶ τοῖς μαθήμασι τὸ διανοητικὸν ἔξαπτουσι καὶ καθαίρουσιν».

¹² Ιωσήφ ο Φιλόσοφος, *Στίχοι Ιαμβικοὶ περιέχοντες ἐν ἐπιτομῇ τὴν ἄπασαν ὑπόθεσιν καὶ τάξιν καὶ δύναμιν τῶν ἐγκειμένων τῆς τῆς βιβλιού εὐσυνόπτων μαθημάτων*, εκδ. M. Treu, ὄπ.π., σελ. 39-40.

¹³ Ιωσήφ ο Φιλόσοφος, ὄπ.π., εκδ. M. Treu, σελ. 41: «Ἄνελθε λοιπὸν καὶ ταπεινὰ μὴ φρόνεικτίσματα λιπάνε καὶ λόγους τούτων κάτω τὸν νοῦν τὸν οὐράνιον ἔξαρας ἄνω ἡ ζητοῦντα καλῶς τοὺς ψυχοτρόφους λόγους τῆς ψυχοποιοῦ πρακτικῆς τῶν δογμάτων ἐξ ἡς μὲν ἡθῶν καὶ λόγων καὶ πρακτέων χάριν ἀπαντλήσεις ἀφθονοτάτην, τέθριππον εὐρών ἀρετῶν ὑπερτάτων». Ιωσήφ ο Φιλόσοφος, ὄπ.π. σελ. 42... «τὸν νοῦν δὲ ἀμιγῆ παντὸς ὅγκου καὶ τύπουν καθαρόν, ἀσύγχυτον, ἀπλοῦν καὶ μόνον εἰς ὑψος ἄριστης τῆς Θεοῦ θεωρίας....».

¹⁴ Ιωάννης Ζαχαρίας *Ακτουάριος*, *Ἐρμητός ἡ περὶ ἀστρολογίας*, εκδ. G. Kroll, P. Viereck, *Anonymi Christiani Hermippus de astrologia dialogues*, Lipsiae 1895.

¹⁵ Ιωάννης Ζαχαρίας *Ακτουάριος*, ὄπ.π., εκδ. G. Kroll, P. Viereck, σελ. 2: «<εάν διαβάλλουμε ολότελα τα αστρολογικά δόγματα των Ελλήνων διαβάλλεται> καὶ κλιος καὶ σελήνη διέτρα χρόνων καὶ ὥρας παρέχονται, κδη δέ που καὶ μελλόντων ἐκβάσεις τοῖς δρθῶς καὶ μετ' ἐπιστήμης σκοπούμενοις αὐτούς. τοῦτο δὲ <η ενασχόληση με την αστρολογία> οὐδὲν ἄλλο γε ἡ τὴν τοῦ θεοῦ δημιουργίαν παρὰ φαῦλον τιθέναι ἐστίν».

στην ομοίωση με το Θεό κατά το δυνατόν.¹⁶ Επιπλέον, ο Ιωάννης Ζαχαρίας θεωρεί ότι οι «ελλάμψεις» των ανθρώπων οφείλονται στα άστρα, και ότι αυτοί που μελετούν τα ουράνια φαινόμενα δέχονται περισσότερο την ελλαμψη που προέρχεται από αυτά.¹⁷ Τέλος, θεωρεί την αστρολογία απαραίτητη, προκειμένου να τύχει κανείς του βιώματος της αποκάλυψης του Πατρός και Δημιουργού.¹⁸ Αναφέρει δε ότι είναι πολύ δύσκολο να ανέλθει ο άνθρωπος στο στάδιο της θεωρίας του Θεού, εάν δεν είναι γνώστης της αστρολογίας. Διότι αυτός που δεν έχει καταπιαστεί με την αστρολογία, ακόμα και αν, μετά από πολύ κόπο και χρόνο, φτάσει στο στάδιο της θεωρίας, δεν θα γνωρίζει πώς να επιστρέψει στα γήινα πράγματα, και πώς να διαφυλάξει το αποκτηθέν αγαθό. Η επιστροφή του τότε θα γίνει ακουσιώς και η πτώση του επίπονη. Αν θελήσει δε να επιχειρήσει μία νέα άνοδο, θα χρειαστεί ακόμα μεγαλύτερη προετοιμασία απ' ότι πριν.¹⁹ Στο σημείο αυτό, ο Ζαχαρίας προφανώς κάνει νύξη στους σύγχρονούς του μοναχούς, οι οποίοι περιφρονούσαν την κοσμική σοφία στο βαθμό που τη θεωρούσαν περιττή.

Υπό αυτές τις συνθήκες ξέσπασε η «ησυχαστική έριδα». Η έριδα αυτή αποτελούσε επίσης μία αντιπαλότητα σχετικά με το ρόλο και τη χρησιμότητα της κοσμικής σοφίας για την πνευματική τελείωση του ανθρώπου.

Ο Παλαμάς (1296-1359) συνέγραψε το κείμενο Λόγος ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων²⁰ εναντίον του Βαρλαάμ (1290-1330), προκειμένου να τον κατηγορήσει, μεταξύ άλλων, και για μία πραγματεία που είχε γράψει εναντίον των ησυχαστών μοναχών και η οποία έφερε τον τίτλο *Περὶ τελειότητος ἀνθρωπίνης καὶ σοφίας κτίσεως*. Αυτό το κείμενο έχει χαθεὶ²¹ αλλά μπορούμε να ανασυστήσουμε το

¹⁶ Ιωάννης Ζαχαρίας Ακτουάριος, δρ.π., εκδ. G. Kroll, P. Viereck, σελ. 69: «ὅσοι καταπιάνονται με τη μελέτη της αστρολογίας» κάν τοις ούρανοις τὴν γνώμην περιπτολεύειν ἐθίζει καὶ που τῷ προγνῶναι καὶ προειπεῖν θεῷ δόμοιονσθαι κατὰ τὸ δυνατὸν βούλεται».

¹⁷ Ιωάννης Ζαχαρίας, δρ.π., εκδ. G. Kroll, P. Viereck, σελ. 8.
¹⁸ Ιωάννης Ζαχαρίας, δρ.π., εκδ. G. Kroll, P. Viereck, σελ. 70: <ο μελετών την αστρολογία> «τῆς τοῦ πατρὸς καὶ δημιουργοῦ δυνηθείν ἄν αὐτοφανείας τυχεῖν».

¹⁹ Ιωάννης Ζαχαρίας, δρ.π., εκδ. G. Kroll, P. Viereck, σελ. 70: «δὲ ἂνευ ταύτης <της γνώσης της αστρολογίας> ἐπὶ τὴν θεωρίαν ἐκείνην δρμῶν <δηλ. τη θεωρία του Θεού> ἀτελέστερος ἄν εἴη εἰκότως καὶ ἀμαθής, οὐκ ἔχων εἰδέναι τρίθον, καθ' οὓς διαδίως ἐπ' αὐτὴν ἀνεισιν εὶς που μόχθῳ καὶ χρόνῳ μακρῷ ἀνελθεῖν τὴν φύσιν βιάσεται οὐκ ἐπιστάμενος, οὗτον αὖθις πρὸς τὴν ὅλην ἐπιστραφεῖν καὶ τὴν ἔμφασιν ἀσφαλῶς εἰλικρινῆ φυλάξει, ἃκων ὡς εἰπεῖν καὶ κατὰ

περιεχόμενό του από δοσα αναφέρει στο έργο του Λόγος ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων ο Παλαμάς. Τα δύο κύρια σημεία της πραγματείας του Βαρλαάμ είναι τα εξής:

α) Ο Βαρλαάμ υποστήριζε ότι οι ησυχαστές μοναχοί, όντας αμόρφωτοι, δεν είναι ικανοί να κατανοήσουν τόσο τα πράγματα που αφορούν στο Θεό, όσο και τα πράγματα που αφορούν στον κτιστό κόσμο. Σύμφωνα με τον Βαρλαάμ, ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσεγγίσει το Θεό παρά μόνο όταν έχει τελειοποιήσει διλεξείς του τις αρετές. Και δεδομένου ότι ο «λόγος» είναι ένα από τα χαρίσματα του Θεού, θα πρέπει και αυτός να είναι καλλιεργημένος.

β) Ο Βαρλαάμ υποστήριζε ότι η μόνη πρόσβαση που έχει ο άνθρωπος στο Θεό είναι η γνώση της δημιουργίας.

α) Το πρώτο το συνάγουμε από την εξής παρατήρηση που κάνει στο κείμενό του ο Παλαμάς: «επειδή ἀκουσα από κάποιους ότι και οι μοναχοί οφείλουν και εκείνοι να ερευνούν τὴν θύραθεν σοφία, διότι χωρίς αυτήν δεν μπορεί κανείς να απελευθερωθεί από την ἄγνοια και τις ψευδείς δοξασίες, ακόμα και αν φτάσει στην πιο μεγάλη απάθεια, δεν μπορεί να αποκτήσει την τελειότητα και την αγιότητα, παρά μόνο, εάν έχει συλλέξει από παντού τη γνώση, κυρίως αυτήν που προέρχεται από την Ελληνική παιδεία, διότι και αυτή είναι δώρο του Θεού, όπως τα χαρίσματα που δόθηκαν μέσω αποκαλύψεως στους προφήτες και στους Αποστόλους. Χάρις σε αυτήν η ψυχή αποκτά τη «γνώση τῶν ὄντων», η οποία εμπλουτίζει τη γνωστική δύναμη της -την ανώτερη δύναμη της ψυχῆς-, διώχνει κάθε ἄλλη κακία από την ψυχή (διότι το κάθε πάθος φυτρώνει από την ἄγνοια και από αυτήν ενδυναμώνεται) και οδηγεί τον άνθρωπο στη γνώση του Θεού».²²

κεφαλὴν κάτεισι καὶ πάλιν ἐτέρου πόνου καὶ παρασκευῆς μείζονος δεήσεται πρὸς τὴν ἄνοδον».

²⁰ Χρησιμοποιούμε την έκδοση του J. Meyendorff, *Grégoire Palamas: Défence des Saints Hésychastes*, Louvain 1959.

²¹ Ο τίτλος αυτής της χαμένης πραγματείας του Βαρλαάμ αναφέρεται από τον Παλαμά, Λόγος ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, εκδ. Meyendorff, I, σελ. 37-38.

²² Γρηγόριος Παλαμάς, Λόγος ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, εκδ. Meyendorff, τόμος I, σελ. 4-5: «Ἐπειδή τινων ἡκουσα λεγόντων δεῖν μεταδίκειν τὴν ἔξω σοφίαν καὶ τὸν μονάζοντας, ὡς ἂνευ ταύτης οὐκ ἔχον ἄγνοίας καὶ ψευδῶν ἀπαλλαγῆναι δοξασμάτων, κανὸν εἰς ἀπάθειαν ἀφίκηται τις ἀκραν, οὐδὲ τελειότητός τε καὶ ἀγιότητος ἐπιλαβέσθαι, εἰ μὲν πανταχόθεν τὸ εἰδέναι συλλέξει, μάλιστα δὲ τῆς καθ' Ἑλληνας παιδείας, Θεοῦ γάρ καὶ αὐτῷ δῶρον, τῶν προφήταις καὶ ἀποστόλοις δι' ἀποκαλύψεως δεδομένων δόμοιών, καὶ γνῶσις δι' αὐτῆς τῶν ὄντων τῇ ψυχῇ προσγίνεται καὶ τὸ



β) Ο Παλαμάς αναφέρεται στο δόγμα του Βαρλαάμ που αφορά τη γνώση της δημιουργίας ως μέσο προσέγγισης του ανθρώπου με το Θεό, παραθέτοντας ένα γράμμα του Βαρλαάμ, όπου αναφέρονται τα εξής: «Όχι μόνο καταπιανόμαστε με τα μυστήρια της φύσης, μετράμε την ουράνια κίνηση, μελετάμε τις αντιταγμένες κινήσεις των άστρων, τις συναντήσεις τους, τις αποστάσεις τους και τις ανόδους τους, ερευνούμε τις συνέπειες που απο-

γνωστικόν, κρείττον δν άπασῶν τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων κοσμεῖ, πᾶσαν τε ἄλλην κακίαν ἔξορίζει τῆς ψυχῆς, καὶ γὰρ πᾶν πάθος ἐξ ἀγνοίας φύεται τε καὶ κρατύνεται ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν τοῦ Θεοῦ γνῶσιν ποδηγεῖ τὸν ἄνθρωπον».²⁴

²³ Γρηγόριος Παλαμάς, ὥπ. π., εκδ. Meyendorff, I, σελ. 5-7: «οὐχ ἀπλῶς τῆς τε φύσεως πολυπραγμονούμεν τὰ μυστήρια καὶ τὸν οὐρανοῦ καταμετροῦμεν κύκλον καὶ τὰς ἀντιταγμένας τῶν ἀστρῶν κινήσεις ἐρευνώμεθα, συνόδους τε καὶ ἀποστάσεις καὶ ἐπιτολὰς τὰς τούτων, καὶ τὰ ἐκ τούτων συμβαίνοντα θηρώμεθα καὶ μέγα φρονοῦμεν ἐπὶ τούτοις, ἀλλ᾽ ἐπεὶ τούτων μὲν οἱ λόγοι ἐν τῷ θείῳ καὶ πρώτῳ καὶ δημιουργικῷ νῷ, τῶν δὲ ἐκείνῳ λόγων αἱ εἰκόνες ἔνεισι τῇ καθ' ἡμᾶς ψυχῇ, τούτων οὖν ἐν ἐπιγνώσει σπεύδομεν γενέ-

ρέουν από αυτά καὶ είμαστε περήφανοι γι' αυτό, αλλά επιπλέον, επειδή οι «λόγοι» αυτών των φαινομένων βρίσκονται μέσα στο Θεό Nou, τον πρώτο καὶ δημιουργικό, ενώ οι εικόνες αυτών των λόγων ενυπάρχουν στην ψυχή μας, σπεύδουμε να γνωρίσουμε αυτούς τους λόγους καὶ να απαλλαχθούμε από τα σημεία της ἀγνοίας μέσω διαιρετικών, συλλογιστικών και αναλυτικών μεθόδων. Θέλουμε, κατά τον τρόπο αυτό, να είμαστε καθ' ομοίωσιν του δημιουργού τόσο ζώντες, όσο και μετά θάνατον».²⁵

Τα κείμενο του Γρηγορίου του Παλαμά αποδεικνύει ότι από την αρχή της διαμάχης το μήλον της ἐριδαςήταν η ἐννοια της «Θεωρίας», όπως την είχαν επεξεργαστεί οι Πατέρες της Εκκλησίας. Ο Παλαμάς κατηγορεί τον Βαρλαάμ διότι έχει συγχύσει τη Χριστιανική Θεωρία με αυτή των φιλοσόφων. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κάποιοι, όπως φαίνεται, παρεκτράπηκαν και επιχειρούν να παρεκτρέψουν και αυτούς που τους ακούν, μιλάνε για <την κοσμική σοφία και την πνευματική σοφία> ωσάν να επρόκειτο για μία και την ίδια γνώση, και αποφαίνονται ότι αυτή συνιστά το στόχο της Θεωρίας».²⁴ «Κοίταξε προς τὴν κατεύθυνση των Ελλήνων οι οποίοι πιστεύουν ότι ανακάλυψαν τους λόγους της δημιουργίας, και σέβονται τις επιστήμες τους ωσάν αυτές να παρείχαν την τελείωση στην ψυχή».²⁵

Από την αρχή της διαμάχης με τον Παλαμά, ο Βαρλαάμ υποστήριζε ότι η αποκάλυψη του Θεού δεν ανήκει αποκλειστικά στους Αποστόλους και

σθαι καὶ διαιρετικαῖς καὶ συλλογιστικαῖς καὶ ἀναλυτικαῖς μεθόδοις τῶν τῆς ἀγνοίας ἑαυτοὺς τύπων ἀπαλλάξαι καὶ οὕτω καθ' ὅμοιώσιν, ζῶντές τε καὶ μετὰ θάνατον, εἶναι τοῦ ποιήσαντος».

²⁴ Γρηγόριος Παλαμάς, ὥπ. π. I, 1, 10-11, εκδ. Meyendorff σελ. 30-31. «...εἰ καὶ τίνες ...ώς ἔοικε παρηγμένοι καὶ τοὺς αὐτῶν ἀκροωμένους παράγειν ἔγχειροῦντες, ὡς περὶ μᾶς καὶ τῆς αὐτῆς διαλέγονται, <ἢ παρὰ τῆς ἔξω παιδείας γνῶσις καὶ ἡ πνευματικὴ γνῶσις> τέλος τῆς θεωρίας ἀποφαινόμενοι ταύτην».

²⁵ Γρηγόριος Παλαμάς, ὥπ. π. II, 1, 40-41 εκδ. Meyendorff, σελ. 308-9, «πρὸς τὸν δοκοῦντας τοὺς τῆς κτίσεως εύοπτέρενται λόγους ἔβλεψεν Ἑλληνας καὶ τὰ κατ' αὐτοὺς ὡς τελεστικὰ ψυχῆς ἐσεβάσθη μαθήματα».

στους Πατέρες της Εκκλησίας, και ότι και οι φιλόσοφοι της αρχαιότητας είχαν και εκείνοι αυτή την εμπειρία: «Όταν βλέπω ότι εξετάζουν τις μεθόδους απόδειξης και ανάλυσης και επίσης αυτές του ορισμού και της διάκρισης, καθώς επίσης και περικλείουν κάθε επιστήμη διαίρεσης και μετάβασης στους πιο ενδόμυχους λόγους της ψυχής, όταν αποφαίνονται ότι τα υλικά και φυσικά πράγματα διοικούνται από την αρχή που τους αρμόζει, ενώ για τα πράγματα που μας υπερβαίνουν ισχυρίζονται ότι δέχονται δράμα άνωθεν και φωτίζονται από ένα νοητό φως μέσω του οποίου επέρχεται η ένωση με τα θεία πράγματα, και ότι κατέχουν, κατά τρόπο καλύτερο απ' ότι μέσω αποδείξεως, τις θεωρίες των υπερβατικών πραγμάτων...., όταν τους ακούω να λένε αυτά τα πράγματα <οι κοσμικοί φιλόσοφοι>, δεν μπορώ παρά να πιστέψω ότι ο Θεός φωτίζει και αυτούς επίσης».²⁶

Η θέση του Παλαμά είναι ότι η θεωρία δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις ίδιες δυνάμεις του ανθρώπου. Είναι μία αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος, μία πνευματική γνώση που αποτελεί καρπό της ασκήσεως και δωρεά του Θεού σε αυτούς που είναι άξιοι αυτής. Αρνείται τη δυνατότητα μίας εμπειρίας «θεωρίας», εκτός της Χριστιανικής ζωής, και ταυτίζει τη θεολογία με αυτή την εμπειρία. Αναφέρει ότι υπάρχει μία γνώση σχετική με το Θεό και τα δόγματά του, μία «θεωρία» την οποία αποκαλεί θεολογία. Όμως, ο Παλαμάς τονίζει, ότι αρχή της θείας σοφίας και θεωρίας είναι ο φόβος του Θεού.²⁷

Τα χωρία που μόλις παραθέσαμε αποδεικνύουν αυτή την πλευρά της διαμάχης μεταξύ του Βαρλαάμ και του Παλαμά. Με την παρουσίαση κειμένων των Βυζαντινών διανοούμενων, θεωρούμε ότι δείχαμε επαρκώς ότι η θεωρία του Βαρλαάμ δεν αποτελούσε έναν απόλυτο νεωτερισμό για τη βυζαντινή διανόηση. Ο Βαρλαάμ, κατ' ουσίαν, ήταν υπέρμαχος δύον επιθυμούσαν οι «θεωρητικοί άνθρωποι» (οι μοναχοί σύμφωνα με το Βυζαντινό ιδανικό), να επιδίδονται στην Ελληνική παιδεία. Θεωρούσε ότι η κοσμική σοφία αποτελούσε ένα αναγκαίο μέσον για την πνευματική τελείωση του ανθρώπου και

στήριζε αυτό το επιχείρημα επί της νεοπλατωνικής θεωρίας των «λόγων των όντων» που περιέχονται στο Θεόν.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Παλαμάς έκρινε ότι θα έπρεπε να προσδιορίσει καλύτερα και να περιορίσει το ρόλο της Ελληνικής παιδείας, καθώς επίσης και να την απαγκιστρώσει από την Θεολογία. Η θέση του Παλαμά, έτσι όπως αυτή απορρέει από τις Τριάδες, είναι ότι μόνο το Ευαγγέλιο και η άσκηση μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην σωτηρία, η οποία είναι ο ύστατος σκοπός του ανθρώπου. Και οτιδήποτε βρίσκεται εκτός του στόχου αυτού, για τους μοναχούς, των οποίων ο βίος δεν είναι παρά η αναζήτηση του υπέρτατου αγαθού, θεωρείται ως περιττό.

Κατ' ουσίαν, ο Γρηγόριος Παλαμάς δεν καταδικάζει τις κοσμικές μελέτες γενικά, αλλά επιμένει στη διάκριση μεταξύ κοσμικής σοφίας και πνευματικής σοφίας, την οποία και θεωρεί εξ ολοκλήρου καρπό θείας αποκάλυψης.²⁸ Υποστηρίζει δε ότι, εάν κανείς λάβει τις αναγκαίες προφυλάξεις, η Ελληνική φιλοσοφία μπορεί να γίνει ένα εργαλείο για κάτι το αγαθό.

Η διαμάχη λοιπόν που ξέσπασε μεταξύ του Βαρλαάμ και του Παλαμά, φαίνεται ότι προϋπήρχε ενδογενώς στη Βυζαντινή κοινωνία. Κάποιοι διανοούμενοι ξεπερνούσαν τα επιτρεπόμενα όρια που η ίδια η χριστιανική τους πίστη τους έθετε, και συνέχεαν το χριστιανικό δόγμα με την κατοπινή του Πλωτίνου νεοπλατωνική θεωρία. Ο Γρηγόριος Παλαμάς ήταν αυτός που ανέλαβε να διατυπώσει μια πιο ορθή ερμηνεία της έννοιας και του βιώματος της θεωρίας υπό την ορθόδοξη χριστιανική προοπτική, προκειμένου να θέσει ένα τέλος στη σύγχυση που επικρατούσε στους κύκλους των σύγχρονών του διανοούμενων –σύγχυση η οποία οφείλετο στη σύζευξη της Πατερικής Θεολογίας με την τότε ερμηνεία του Νεοπλατωνισμού, ερμηνεία οποία αποτελούσε κατ' ακρίβειαν σύγχυση και διαστρέβλωση και του ίδιου του αρχικού νεοπλατωνικού δόγματος έτσι όπως το είχε παρουσιάσει αρχικά ο Πλωτίνος.

²⁶ Πρώτο γράμμα του Βαρλαάμ στον Παλαμά, ed. Shiro, *Barlaam Calabro, Epistole greche*, σελ. 262: «ὅταν δὲ τούτοις θεάσομαι τὰς μὲν ἀποδεικτικὰς μεθόδους καὶ ἀναλυτικάς, ἔτι δὲ δριστικάς τε καὶ διαιρετικάς, καὶ τὴν μεριστὸν τε καὶ μεταβατικὴν πᾶσαν ἐπιστήμην τοῖς μέσοις τῆς ψυχῆς λόγοις ἐναποκλείοντας, ἐπὶ δὲ τῶν ἐνύλων καὶ φυσικῶν τὸν εὐκότα προΐστασθαι λόγον ἀποφαινομένους, ἐπὶ δὲ τῶν ὑπὲρ ήματις ἐκείνοις ισχυρίζομένους ὡς οἵς μὲν ἀν θέα παραγένονται ἄνωθεν καὶ φῶς ἀναλάμψῃ νοερόν, δι' οὐ ἔστι

τοῖς θείοις συζυγεῖν, τοῦ κρείττον ἢ κατ' ἀπόδειξιν τὰς τῶν ὑπερκειμένων ἔχουσι θεωρίας... ὅταν ταῦτ' ἀκούσω αὐτῶν λεγόντων, οὐ δύναμαι ὑπολαβεῖν μὴ καὶ αὐτοὺς ἔστιν οὐ ὑπὸ θεοῦ πεφωτίσθαι....».

²⁷ Γρηγόριος Παλαμάς, οπ.π., I, 1, 7, εκδ Meyendorff, σελ. 23 «τῆς θείας σοφίας καὶ θεωρίας ἀρχή ἔστιν τούτου ὁ φόβος <δηλ. τοῦ Θεοῦ>».

²⁸ Γρηγόριος Παλαμάς, *Λόγος ὑπὲρ τῶν ιερῶς ήσυχαζόντων*, εκδ. Meyendorff, I, 1, 7, σελ. 27-31.